

'Ineens stond ik
in alle kranten'
MARGOT KNALDE
MET HAAR
HOOFD TEGEN
EEN VIADUCT

Mond dicht
en mooi zijn
figuranten in
de spotlights



andc.tv

Gossip en glamour
Marieke Elsinga
heeft er niks mee

Hé pssst...
RODDELEN IS
GOED VOOR JE

Paparazzi
over hun vak
op je buik
in de struiken

**roddel
& ACHTERKLAP**

american beauty

Californië is niet de enige schat aan de westkust van de VS.
Een keer wat anders? Roadtrip door het magische **Oregon**.

productie en tekst **Gina Pesulima** en **Sanne Bolten** fotografie **Sanne Bolten**, **Travel Oregon/Portland**





Pfriem Family Brewers

Hood River Hotel

(en een biertje) naar binnen werkt. Met een goedgevulde maag toer je verder. Tegen de tijd dat de maaltijd is gezakt, ruil je bij **MountNBarrel** je vierwieler in voor een fiets, om te toeren langs een streekpanorama voorzien van wijn- en boomgaarden vol smakelijke pleisterplaatsen waar genipt en geknabbeld wordt. Aangekomen aan de voet van vulkaan **Mount Hood** en nog niet ingestort? Struin dan even door de winkelstraat van het stadje **Hood River** met z'n boetieks (zoals **Twiggs**, waar je struikelt over de snuisterijen), *dinners* en een kunstcentrum. Gelukkig ben je dicht bij de eindbestemming, want je hebt genoeg beweging in de benen zitten voor vandaag. Was de vorige slaapplek behoorlijk modern, het iconische **The Hood River Hotel**, dat al sinds 1912 bestaat, heeft een *vintage vibe*. Voordat je je ogen sluit, schuif je aan bij het stijlvolle en nabijgelegen restaurant **Celilo**, waar *farm inspired cuisine* het menu siert. Vraag naar Lindsay voor de beste wijnen en bestel anders de goddelijke pinot noir. Gelukkig is je hotelkamer dichtbij...



The Suttle Lodge & Boathouse



Bridal Veil Lodge



Een ruige natuur met besneeuwde bergen, witte zandstranden en vervaarlijk ogende basaltrotsen, versus hippe trekpleister Portland, het ons-kent-ons *'spring break'*-stadje Bend én immer aardige locals: Oregon *has it all*. De kracht van deze staat aan de westkust van de Verenigde Staten is de gulden middenweg voor iedere stadsnomade met een stille liefde voor Moeder Natuur. In deze veelzijdige staat spring je van je snowboard (Mount Hood) door op je surf-/supplank (Pacific City), en dat in anderhalf uur tijd. Om vervolgens bij te komen (lees: bij te tanken) in het binnenland bij een van de vele wijnboerderijen, voordat je stadwaarts keert. *The best of both worlds* dus, en uitermate geschikt voor een roadtrip. Wij stippelden er alvast een voor je uit, van Hood River, via Pacific City terug naar Portland, in zeven dagen. Maar langer kan natuurlijk ook.

Hood River

Verstopte valleistad met bloedmooie omgeving

De roadtrippret begint al wanneer je vanaf het vliegveld van Portland het gaspedaal van je fourwheeldrive intrapt. Zet koers richting de Instagram-waardige **Bridal Veil Lodge**, op een steenworp afstand van de gelijknamige waterval en een uurtje verwijderd van hoofdbestemming Hood River. Je bent er al na een halfuur rijden. Laat de auto en koffers dan eerst even voor wat ze zijn, want op slechts vier minuten lopen tref je de betoverende **Bridal Veil Falls**, waar je jezelf vernevelt met mist van de waterval. Daarna is het tijd voor een tukkie, dus keer terug naar de lodge en plof neer op het *queen size*-bed in een van de smaakvolle *cottage rooms*. De volgende dag koers je af op Hood River, met de nodige pitstops onderweg. Zo stop je na een kleine vijftig minuten rijden bij **Pfriem Family Brewers**, bierfabriek en proeflokaal, waar je een bourgondische brunch

Bend

Stadje waar iedereen elkaar kent, mét bergen en woestijn

Wakker worden! *It's time to hit the road again*. We sjezen door naar **Bend**, ooit een houthakkersstad, maar tegenwoordig hét toevluchtsoord voor hikkers, surfers, klimmers en golfers. Je bent er binnen drie uur vanaf Hood River, maar twee uur extra speling voor **Smith Rock State Park** is een aanrader, je ogen zullen je dankbaar zijn. En je benen ook, want die kun je heerlijk strekken bij een plaatje dat zo doorgaat voor een ansichtkaart. Het prijskaartje van dit wonderschone rotspark bedraagt vijf dollar per auto, per dag. Er is een *self pay station*, dus zorg dat je gepaste *dollar bills* bij de hand hebt. Trek gekregen? Daar hebben ze bij **Terrebonne Depot**, dicht bij het park, het antwoord op: een juicy cheeseburger met frites of een frisse Griekse salade. Eenmaal in Bend hoef je het bordje 'Bend' niet eens te zien om te weten dat je bent aangekomen. Je herkent het stadje meteen aan de typische *duplex homes*, parken en wuivende locals. Gezellig druk, maar met een dorps sfeertje. Dikke aanrader is een tour achter in de tuk tuk van tourguide John van **The Bend Tour Company** (mail hem van tevoren op john@thebendtourcompany.com). Hij woont al twintig jaar in Bend en kent elke zandkorrel vanbinnen en -buiten, er is zelfs een lokale feestdag naar hem vernoemd. Downtown Bend staat McMenamans Old St. Francis School: een katholieke school die in 2004 is omgetoverd tot een gigantisch hotel mét bar, bierbrouwerij, filmhuis en zwembad. Geen zin in een *movie night*? Loop voor een hapje eten naar **Zydeco Kitchen & Cocktails**, waar je Amerikaans op z'n Bends eet (lees: kwaliteit, diversiteit en *organic*). Wat betreft cocktails: bestel niet van de kaart, maar geef de shaker hints en laat je verrassen. Als je voor het slapen gaan nog een duik in het zwembad neemt, is die kater al gezonken nog voordat het ochtend is. ▶



Celilo



Old St. Francis School Hotel - McMenamans



Hart's Camp



The Hoxton

Pacific City

Zon, zand en uitzichten. #nootmeernaarhuis

Reizigers slaan Pacific City vaak over omdat het knusse kuststadje te ver van Highway 101 ligt. Bof jij even, want daardoor blijft zelfs in de zomer veel van de rust en intieme sfeer over. Precies wat je nodig hebt na de drukke tijd in Bend. De rit van vier uur naar de Pacific Coast onderbreek je met een koffie-pauze in het plaatsje **Sisters**. Ga voor een klassieke *backporch coffee* bij **The Suttle Lodge & Boathouse** – ook de moeite waard om te blijven slapen trouwens. Daarna op de route: een lunchstop in Salem, de hoofdstad van Oregon, waar je bij **The Kitchen on Court Street** een bacon-burger naar binnen werkt. Tijdens het rijden vliegt de tijd voorbij, maar dat kan ook niet anders met zulke magische vergezichten in je achteruitkijkspiegel (en de *miles* die je soms per ongeluk voor kilometers verward). Wanneer bij aankomst in Pacific City aan je linkerhand **Cape Kiwanda** opdoemt, verlies je bijna de macht over het stuur... Wat een surrealistisch uitzicht over de Pacific, het prachtige strand en de omliggende zandduinen en -rotsen! Het lijkt wel gezichtsbedrog. Pal tegenover de kuststrook, achter de Cape Kiwanda Inn, ligt **Hart's Camp**: een flitsende RV-camping met luxe trailers voor reizigers met nostalgische kampeergevoelens. Wanneer je het terrein op rijdt, word je begroet door glanzende wioldoppen en de geur van smeulende barbecues. Sla de *small talk* over, na uren in de auto ben je toe aan een vertroetelsessie bij de Tidepools Spa in **Headland's Coastal Lodge & Spa**. Na de *vitamin sea facial* ben je verkwaakt, maar zeker niet minder lui. Reden om schaamteloos in de outdoor jacuzzi te chillen, met uitzicht op de schitterende zee. Nu je frisser dan fris bent, keer je terug naar je zilveren cocon voor een omkleedsessie. Bij restaurant **Meridian** – ook onder de vleugel van Headland's Coastal Lodge & Spa – staat een tafel *with a view*. Ga voor niets minder dan een drie-gangendiner, want na een fotogenieke autorit van dik twee uur ga je morgen hotspothoppen in Portland.

Portland

48 uur in deze hippe eco-stad

#01 Olo

Een beetje verborgen in Southeast Belmont Street tref je dit geurwalhalla aan. Parfumeur Heather en haar wederhelft Jonathan – *sharing a business and a bed* – vertellen je graag over hun verfijnde *roll on*-parfums, die perfect in je tas passen. olofragrance.com

#02 Cup & Bar

Bij deze *easy going* hang-out vind je véél meer dan alleen een kopje koffie. Denk: chocolade en de allerbeste *avo toast in town*. En laat je telefoon in je tas, hier wissel je analoog van mening met elkaar. cupandbar.com

met dank aan BuroSix en Travel Oregon/Portland, Sunny Cars, sunnycars.nl



#03 Holiday

Een toepasselijke naam, want ze serveren hier de hele dag ontbijt, salades, sandwiches en huisgemaakte zoetigheden. Zorg dat je na je ontbijt en/of lunch ook nog even de rest van de straat bekijkt. SE Division zijn de 'negen straatjes van Portland', maar dan met iets meer bewegingsruimte. holidaypdx.com

#04 Pok Pok

Feel like chicken tonight? Haast je naar Pok Pok, een Thai nieuwe stijl waar je in een kitsch slash minimalistisch decor geweldige (pittige) kip eet, begeleid door keiharde Bollywoodmuziek. Geval moet je van houden. Oplossing? Sfeer proeven, paar hapjes kip en om een *doggy bag* vragen. Het is er trouwens altijd megadruk, dus *get in line*. pokpokrestaurants.com

#05 The Hoxton

Voor wie luxe maar hip wenst: The Hoxton is jouw *go to*. Gesitueerd in *buzzing* Chinatown met zoals ze zelf noemen *Indie hang-outs* om de hoek en de natuur voor het grijpen. Tijdens een bezoek aan Portland mag-ie niet op je bucketlist ontbreken. thehoxton.com

Vluchtroute

Een goedkoop vliegticket naar Portland scoor je bij Icelandair. In het laagseizoen koop je, als je geluk hebt, een ticket voor 559 euro. In juli en augustus moet je iets dieper in de buidel tasten, dan ligt de vanafprijs rond 819 euro. Bonus is een overstap in het IJslandse Keflavik, waar je een paar dagen kunt bivakkeren om het noorderlicht te spotten. icelandair.com •



Headland's Lodge

